

NEGENUURGEBED maandag 14 september 2020

Vandaag geen gebed in de kerk.

Daarom deze teksten voor thuis. Ga er even voor zitten en steek een kaarsje aan.

In de naam van Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

OPENINGSGEBED

Goede God,
wij zijn hier bijeen
voor een gebed,
voor een moment stilte,
om te luisteren naar uw Woord.
Wees bij ons God,
voor nu en straks. Amen.

LEZING volgens Johannes 3,13-17

Jezus zei:

'Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel
behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
De Mensenzoon moet hoog verheven worden,
zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft.
opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

STILTE

UITLEG

Vandaag, 14 september, viert de kerk het feest van het heilig Kruis. Het kruis is het teken van Gods genade. Juist de kruisdood van Jezus bleek een begin van nieuw leven in overvloed voor alle mensen. Daarom is het kruis tot op de dag van vandaag een ereteken voor christenen.

Hoe moeilijk is het voor ons in deze tijd om de realiteit van het kruis onder ogen te zien? Een martelwerktuig dat symbool wordt van Gods heerlijkheid... Dit kruis verwijst direct naar de kruisiging en dus naar het lijden dat voorafging aan een gruwelijke dood. Laten we beseffen dat dit kruis zeker niet wil uitnodigen tot een verheerlijking van dit lijden of van welk lijden dan ook. Dat is in de geschiedenis soms wel zo verstaan, maar dit hoeft ons niet langer te belasten. De realiteit van Goede Vrijdag is ook in onze dagen levensgroot: er is veel, veel te veel gruwelijk lijden. Er zijn nog altijd landen waar mensen die opkomen voor recht en gerechtigheid worden vervolgd, gemarteld, gedood. Als wij vandaag het kruis verheffen, dan kijken wij dit lijden aan in het besef

dat Gods liefde groter is, dat dit lijden niet het laatste woord heeft. Als wij het kruis van Christus verheffen, is het juist een protest tegen alle lijden.

Een gedachte van mij. Het kruisteken voor een gebed en erna is denk ik echt een katholiek gebaar. Het geeft duidelijk een begin en einde aan van het gebed. Ook het kruisje op het voorhoofd bij het slapengaan van ons kleinkind vind ik een mooi gebaar.

VOORBEDEN

Laten we bidden voor de kerk van Christus:
dat zij durft kiezen voor armen en kleinen,
dat zij naar het voorbeeld van de Gekruisigde
zich metterdaad durft in te zetten voor slachtoffers van geweld...

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar...

Laten we bidden voor allen die zelf moeten lijden:
voor zieken, voor angstige en eenzamen;
voor gevangenen.
dat zij kunnen opzien naar het kruis van Christus
en geloven dat hun lijden niet allesbepalend is...

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar...

Laten we bidden voor onszelf:
dat wij blijven opkomen voor alle leven,
dat wij de Blijde Boodschap van Christus uitdragen,
dat wij bereid zijn het levenskruis van anderen
mee te helpen dragen en verlichten...

Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar...

ONZE VADER

TEKST 'Noem mij geen vreemdeling'

Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd,
maar mijn gevoelens
zijn dezelfde als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling:
ik wil mensen dicht bij me,
omdat het zo koud is en kil
diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop wij lopen is dezelfde,
maar niet het 'belofde land'
dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling:
grenzen zijn mensenwerk,
scheidingsmuren bouwen wij zelf
en isoleren ook jou.

Noem mij geen vreemdeling:
ik zoek zoals jij vrede en recht
in naam van God,
zo is er maar één....

Uit de Filipijnen

SLOTGEBED

Wij gaan vandaag weer lekker aan de slag
Laten wij het kruis verheffen
als protest tegen alle lijden.
Mogen wij tot hulp zijn
waar dat nodig is.
Mogen wij
op de goede plaatsen
aanwezig zijn.
Mogen wij zien
waar hulp geboden moet worden.
God, wees ons tot hulp,
vandaag en alle dagen.
Amen.

WEGZENDING

De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ik wens jullie een fijne zonnige dag en donderdag is het ochtendgebed weer in de kerk.
Carlijn.