

OCHTENDGEBED donderdag 15 oktober 2020

Vandaag voor het eerst weer een ochtendgebed alleen via de mail en website
Steek een kaarsje aan en ga er lekker voor zitten.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen.

OPENINGSGEBED

Goede God,
ik kijk vanmorgen uit het raam
naar mijn stad, naar de straat waar ik woon.
Ik denk aan de mensen
die daar in hun huizen wonen.
U weet hoe het met hen gaat.
En U weet ook wat zij nodig hebben.
Houd uw zegende hand boven hen
en schenk hun hart
wat zij verlangen.

Vandaag gedenken we de heilige Teresia van Avila. Zij groeide uit tot een
godsdienstig genie en tot een van de meest begaafde vrouwen die West Europa
ooit heeft gekend. Samen met Sint Jan van het Kruis hervormde zij in de
16^e eeuw de kloosters van de Carmel. Naast klooster hervormster is zij een groot
mystica. Haar boek "De innerlijke burcht" toont de weg naar God die te vinden is
in het hart van de mens. De weg daar naar toe is vol verleidingen. Heel
gemakkelijk kunnen we denken dat we er al zijn, maar juist dan moeten we
verder gaan en zoeken naar de kern, naar het diepst van ons eigen hart. Daar
waar God verblijf houdt.

De lezing van vandaag houdt ons een spiegel voor. Ze laat ons zien dat we niet
zelfgenoegzaam moeten zijn, zoals ook Teresia haat tijdgenoten voorhield.

LEZING: LUCAS 11, 47 – 54

Jezus zei tegen de wetgeleerden:

Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie
voorouders hen hebben gedood.

Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij
hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben!

Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: 'Ik zal profeten en apostelen naar hen
zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.'

Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld
vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, van het bloed
van Abel tot het bloed van Zacharias, die omkwam tussen het brandofferaltair
en het heiligdom.

Ja, ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist!
Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden,'
Toen hij het huis verliet, waren de Schriftgeleerden en de farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, in een listige poging hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

TER OVERWEGING

Is het geloof alleen voldoende?

Prikkelende woorden die we vandaag horen. Het geloof wordt ons gegeven, gratis en voor niets; dat is nauwelijks te bevatten.

Maar... waar gaat het dan over? Een pakketje geloofswaarheden aannemen op gezag van een ander? Of gaat het meer over een fundamentele geloofshouding en bewustwording die ons gedrag doorlopend sturen en corrigeren?

Geloven in de oneindige liefde van God voor alle mensen, dat het goede het kwade de baas zal worden, daarvoor zullen wij onze handen uit de mouwen moeten steken.

Geloven dat het Leven de dood zal overwinnen. Geloven dat het Licht zal winnen van de duisternis. Werken met dat geloof zal vrede en gerechtigheid brengen voor allen, dichtbij en veraf, hier en nu!

GEBED

Eeuwige God,
onherroepelijk gelooft U in mij, in ieder van ons,
onherroepelijk hoopt U op mij, op ieder van ons.
Want wij zijn vrouwen en mannen, kostbaar in Uw ogen.
U ziet in mij, in ieder van ons,
Uw mens, Uw partner op aarde.
Inspireer ons beelddraggers van U te zijn.

Wees een echo
die in ons blijft klinken.
Vonk van God, geef ons durf
het met sprankjes hoop te wagen
tot het groeit en bloeit in ons,
tot het groeit en bloeit door ons
vul ons, o God, met Uw echo
van binnenuit. Amen

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

Laten wij bidden voor alle mensen in deze Coronatijd, met elkaar moeten wij er doorheen. Ga af en toe naar buiten en bewonder de mooie paddenstoelen, daar word je echt blij van en kan je de dag weer aan.

ONZE VADER

TEKST

Hij had de moed;
de moed om zich met zachte krachten
te weren tegen aardse machten,
te spreken onder barre spot
over het koninkrijk van God.

Hij had de moed
om van zijn Vader te getuigen,
om voor geen botte kop te buigen,
een man met opgeheven hoofd
die doen wil waar hij in gelooft.

Hij had de moed,
Jezus, om trouw te laten blijken,
om met zijn dwaasheid af te wijken,
zelfs tegen de Schriftgeleerden in,
en alles schijnbaar zonder zin.

Hij had de moed,
hij wou desnoods zijn jonge leven
met liefde voor zijn waarheid geven,
hij dorst, om recht voor God te staan,
de schande van een kruisdood aan.

God, wat een moed,
en wat een moed om ons te vragen
zijn weg te gaan, zijn kruis te dragen,
hem na te leven, vogelvrij,
een dwaas te worden, zoals hij.

Michel van der Plas

WEGZENDING

Doorlopend doet de Bijbel een kritisch appèl op ons: hoe is het met onze eigen geloofshouding? Spelen we het klaar te groeien in geloof? Moge Gods zegen ons tot steun zijn.

In de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen

Zet een lekker kopje koffie en geniet van deze dag, groet Carlijn