

OCHTENDGEBED MAANDAG 11 JANUARI 2021 (week 2)

Het eerste ochtendgebed van dit jaar, dat we kracht moge vinden uit het samen maar toch apart het ochtendgebed bidden.

Neem even de tijd en steek een kaarsje aan voor jezelf en ieder die jouw aandacht vandaag nodig heeft.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, Amen

OPENINGSGEBED

Goede God,
in ons zoeken naar waarachtig leven
ontmoeten wij U als tochtgenoot.
U roept ons op om in te gaan
op de nood van onze naasten
en in Jezus Christus vraagt U ons
antwoord te geven op uw stem.
Geef dat ons gebed en onze inzet
gaan leiden tot eenheid in Hem
en tot welzijn van deze wereld.
Dat vragen wij U door diezelfde Jezus,
die leeft met U in de kracht van uw Geest,
nu en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

INLEIDING ‘Door mensen geroepen’

Januari is voor veel mensen de start van goede voornemens.
Natuurlijk kun je elke dag beginnen met afvallen en stoppen met roken, maar zo'n datum kan net het zetje zijn dat je nodig hebt. Een zetje kunnen we allemaal af en toe gebruiken. Het helpt als iemand je zegt dat je precies geknipt bent voor een bepaalde baan of functie, of als iemand je uitnodigt voor vrijwilligerswerk. Je zou kunnen zeggen dat je dan geroepen wordt. Maar wat doen we als we geroepen worden? Zien we de nieuwe kansen en durven we de uitdaging aan?

LEZING (Marcus 1, 14 – 20)

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van

mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

STILTE

UITLEG

Jezus is in Galilea. Niet per toeval of uit nieuwsgierigheid, nee echt met een bedoeling. Galilea is de streek van vreemdelingen, van allochtonen, van etnische minderheden, van gastarbeiders. Het Galilea van de heidenen, zegt ergens de Schrift. Galilea: dat zijn wij.

Uitgerekend daar gaat Jezus rond en zegt: ‘Het rijk Gods is dichtbij. Bekeer je en geloof in Mij’.

Die blijde boodschap is bedoeld voor alle volkeren, voor ieder van ons, in het leven van elke dag: het Galilea van onze drukke bezigheden.

Daarom is bekering/bezinning noodzakelijk. Zonder die bekering/bezinning gaan we voort in onze dagelijkse sleur.

Als er iemand op bezoek komt zetten we ons gewone doen stop, en ontvangen het bezoek. We luisteren naar de bezoeker en als hij of zij iets goeds of moois te zeggen heeft, iets dat blij maakt, geloof je die boodschap; dan ontstaat er een eenheid, een goed gevoel.

Zo is het ook als God ons komt bezoeken om ons te bevrijden uit de duisternis van ons dagelijks bestaan.

Jezus loopt langs het meer, en ziet vissers bezig met hun dagelijkse werk. Hij roept hen, zij laten alles achter, en volgen Hem onmiddellijk.

Onvoorstelbaar.....voor ons? Juist hier wordt de stroom van de goddelijke kracht merkbaar. Die stroom, die kracht, zoekt zijn weg ook in ons dagelijks leven.

Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes, allemaal vissers, werden mensenvissers. Zij voelde zich aangesproken door de oproep, de boodschap van Jezus. Ook wij worden aangesproken en gevraagd die blijde boodschap door te geven aan anderen.

GEBED

Bidden wij voor alle mensen die woorden van God spreken,
voor ieder die een goed woord zegt over een ander,
voor wie zich verzet tegen roddel en achterklap.....

Bidden wij voor mensen die zich geroepen voelen tolk te zijn
voor recht en gerechtigheid,
voor mensen die de woordvoerders zijn voor de armste op aarde....

Bidden wij voor alle mensen die door Jezus worden geroepen
om op de plek waar zij werken,
woorden van genade en waarheid te spreken.....

Goede God, roep ons opnieuw in uw dienst.
Geef ons het geduld om te blijven luisteren naar uw woord
in de overtuiging dat uw woord onze toekomst is.

ONZE VADER

TEKST

Komt voorbij en ziet het meer
en de mannen bij de boot:
strijkt er als een arend neer,
even, als in ademnood.

Bij de netten op het strand
komen ze met manden aan,
maar hij roept en heft zijn hand:
Kom, we moeten weg, we gaan.

En hij gaat al, hij heeft haast,
weg van hier, een bliksemflits,
en zij volgen hem verbaasd,
overrompeling en gids.

Want het Godsrijk is nabij,
roept hij, dit is het begin,
roept hij, loop maar achter mij,
en slaat de heuvels in.

En de hitte laat hem koud
en het pad is bar en boos
en hij kent geen oponthoud
en zij volgen ademloos.

Michel van der Plas.

WEGZENDING

Moge de Heer ons zegenen en behoeden deze dag.
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen.

Vriendelijke groet Leny en een fijne dag.

<https://youtu.be/NXFhkmyVRgM?t=2> <https://youtu.be/NXFhkmyVRgM?t=2>

352 zangers voeren het 'Hallelujah' uit Händels Messiah uit, prachtig samengebracht
op de zuilen van de basiliek Santa Maria del Mar in Barcelona.

Dit bericht heeft Yvonne de Weerdts naar mij toegestuurd voor de Lezers van het
ochtendgebed.