

## **OCHTENDGEBED maandag 3 mei 2021**

Een rust moment, bij het begin van de eerste week in Mei.  
Steek een kaarsje aan voor Maria, en voor elkaar.

**In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest.**

### **OPENINGSGEBED**

God, Gij hebt ons  
aan elkaar gegeven  
en wekt ons  
uit de sluimer van het duister.  
Waar onze naam genoemd wordt  
waait uw Geest.  
Aanspreekbaar zijn wij  
op een nieuwe naam:  
kinderen van het Rijk  
dat komen zal.

Bind ons met liefde  
elkaar op het hart;  
dan delen wij  
in het leven van uw Zoon,  
dan worden wij  
zijn lichaam in deze wereld.

Dat onder ons  
ook deze dag  
uw wil geschiedt,  
ja, dat elk van ons  
het leven daartoe dient!  
Dat bidden wij  
om Hem  
van wie geschreven staat  
hoe Gij van mensen houdt.

## **LEZING: Johannes 14, 6 – 14**

Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.' Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.



### **STILTE**

### **UITLEG**

Ik ben de weg,  
de waarheid  
en het leven, zei Hij.

Een grote heer,  
die er heel, heel serieus en ernstig uitzag,  
vroeg hem:  
De weg, welke weg,

wat is uiteindelijk een weg?  
De waarheid,  
welke waarheid,  
wat is uiteindelijk de waarheid?  
Het leven,  
welk leven,  
wat is nu precies het leven?

Hij stapte zijn bibliotheek binnen  
en begon te zoeken.

Ik ben de weg,  
de waarheid  
en het leven,  
zei Hij.

Een kind keek blij op.  
Het vroeg:  
Mag ik met jou  
wandelen in de zon  
en bloemen plukken  
langs je weg?  
Wil je met mij spelen?  
Mag ik met je mee?  
Ga je een mooi verhaal vertellen?

## **VOORBEDE**

God, onze Vader,  
In Jezus naam mogen wij U alles vragen wat ons ter harte gaat.  
In dit vertrouwen bidden wij tot U:

Voor allen die leiding geven in onze kerk;  
dat zij trouw blijven aan het fundament van de apostelen  
en geloofwaardige getuigen mogen zijn.

Voor allen die met een oprecht verlangen leven naar U;  
dat zij blijven zoeken naar sporen van U in deze wereld  
en niet opgeven bij tegenslag..

voor allen die moeite hebben in U te geloven;  
dat zij geholpen worden hun vertrouwen te herstellen  
en te leven in hoop en liefde.

God,  
Ontferm U over ons en verhoor wat wij U vragen.  
Geef dat wij U steeds meer mogen kennen  
Door Jezus Christus, gestorven en verrezen,  
die met ons is en bij U leeft in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader die....            Wees gegroet Maria...

Ga, je bent gezonden  
om jezelf te vinden  
bij al wat je doet en zegt.  
Wees als een open boek,  
waarin mensen kunnen lezen  
wat God ons zeggen wil.  
Wees een blijde boodschap  
van God voor de ander,  
wie dan ook de ander is,  
wat hij of zij ook doet.

De Heer geve ons zijn zegen en behoede ons deze dag.  
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, amen.

Lieve groet van mij, pas goed op jezelf. Leny

Morgen is het dodenherdenking, om even bij stil te staan een gedicht  
toegevoegd.

twee minuten stilte  
voor hen  
voor jou  
voor mij  
opdat we altijd  
vrij mogen zijn

even twee minuten  
samen stil staan  
tegen oorlog  
voor vrede  
vrij gaan ... vrij staan  
vrijheid vooraan

dankzij hen  
die ons voor zijn gegaan  
een gevecht voor vrijheid  
en vrede  
welke in ons en onze toekomst  
voort zal blijven bestaan