

OCHTENDGEBED MAANDAG 10 MEI 2021

Zesde week van Pasen

Steek een kaarsje aan en ga er even voor zitten.

Gebed om de Geest

*Morgen moeten we weer beginnen
met het geloof:
erop vertrouwen
dat gij ons diep van binnen goed maakt;*

*met de hoop:
verwachten
dat gij onze dood overwint;*

*met de liefde
die altijd bij u begint,
gij zijt de eerste.*

*Wij kunnen het niet,
wij zullen het niet kunnen
zonder uw Geest.
Zend hem op onze weg,
leg hem in onze handen
om het woord en het werk van uw Zoon
te voltrekken
elke dag weer.*

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 15, 26-16,4a

Jezus zei tegen de leerlingen:

‘Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.

Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen.

Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen.

Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen.

Ik zeg jullie dit nu, en wanneer de tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb.’

Stilte

Uitleg

Wij zijn op weg naar de dag waarop Jezus teruggaat naar zijn vader. Hij wil de leerlingen nog heel veel vertellen, duidelijk maken. Zijn zorg uitspreken. Jullie moeten van mij getuigen, zelfs tot de dood er op volgt. De angst die de leerlingen voelen is niet gek. Dat ze na hemelvaart dicht bij elkaar kruipen en wachten, kunnen we zeker na deze lezing begrijpen.

Jezus vertelt ook dat zijn Vader een helper zal sturen. De heilige Geest, de leerlingen moeten nog wachten tot Pinkster, dan gaan zij die Geest voelen en valt de angst van hun af. We zijn op weg naar deze dagen en ook wij wachten en willen gesterkt worden.

Voorbede

God, uw Zoon Jezus heeft ons de Geest van de waarheid beloofd, die ons zal helpen om getuigenis af te leggen van ons geloof.

Tot U bidden wij:

Voor mensen die ten koste van anderen zichzelf verheffen, voor hen die enkel denken aan hun eigen gewin; om zachtheid en medemenselijkheid.....

Voor mensen die geloven in luisteren en samenwerken, voor allen die zoeken naar de sterke kant van de ander; om ondersteuning en vertrouwen.....

Voor mensen die blijven geloven in het goede van een ander, voor wie zich onbaatzuchtig inzetten voor hun naaste; om kracht en doorzettingsvermogen....

Trouwe God, verhoor onze gebeden
en vervul ons met uw kracht
om elkaar tot steun te zijn.
Dat bidden wij U in de geest van
Jezus Christus, de opgestane Heer.
Amen.

'Op de weg van het hart', liedtekst

Op de weg van het hart delen mensen het leven
liefde en brood. De weg van het hart is
ontvangen en geven geeft mensen hoop.

Refrein:

Maria, geef ons uw hart, Gods hart voor mensen overal.
Maria, geef ons een hart voor mensen overal.

Op de weg van het hart delen mensen het leven
vreugde verdriet. De weg van het hart is
ontvangen en geven ons levenslied.

Op de weg van het hart delen mensen het leven
breken en bloei. De weg van het hart is
ontvangen en geven – doet mensen goed.

Op de weg van het hart delen mensen het leven
liefde en brood. De weg van het hart is
ontvangen en geven – loopt nergens dood.

Bidden wij: Onze Vader....

Wees gegroet

wees gegroet Maria
uitverkorene van God
onze moeder.

vol van genade,
die jij wilt uitdelen
aan al uw kinderen

de Heer is met u,
gij kunt van God verkrijgen
wat wij in gelovig vertrouwen vragen

gezegende onder de vrouwen
ons voorgegaan in nederigheid
en in dienstbaarheid

gezegend is Jezus,
uit u geboren
tot onze verlossing ontvangen

heilige Maria,
moeder van Jezus
moeder van de kerk

bid in ons
bid met ons
bid voor ons
opdat ook wij,
in geloof en hoop,
mogen openstaan

voor de Geest van God
die ons leidt
tot in eeuwigheid.
Amen.

Zegenbede

Zegen, God,
de mensen die mij lief zijn
de mensen die om mij geven.

Zegen de kinderen
dat zij gelukkig kunnen zijn
dat er liefde en goedheid
van hen uitgaat.

Zegen de mensen
die om mij heen wonen,
buren en kennissen,
de mensen die mij steunen,
met soms maar kleine dingen.

Zegen de mensen,
die het leven van alledag,
bescheiden en eenvoudig
gaande houden.

Zegen het werk van de mensen
dat zij werken
ten dienste van anderen
en niet alleen voor eigen belang.

Zegen hen
die macht hebben over anderen,
dat zij hun macht niet misbruiken.

Zegen ons allen, God,
omwille van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Fijne dag allemaal.
Donderdag is het Hemelvaart en dan is er geen ochtendgebed.

Hartelijke groet van Joke