

Ochtend gebed, donderdag 25 november 2021

PAASKAARS AANSTEKEN

Licht van Christus

In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest

Thema, Een leven winnen.

Wanneer winnen wij een leven? Dat is een moeilijke vraag. Je komt eerder mensen tegen die een leven verliezen; verlies van de mensen van wie je houdt, van gezondheid, mobiliteit, verlies van spraak of verstand, van samenzijn. Hoe vaak denken we niet dat wij ons leven, of een goed stuk daarvan, verliezen?

En toch zegt Jezus ons vandaag dat we, ondanks alles wat ons gebeurt, een leven te winnen hebben. Hoe is dat mogelijk?

OPENINGSGEBED:

Goede God,

Heel ons leven mogen wij ons geborgen weten,
want met liefde koestert U ons in uw hand
ook als wij denken dat wij ons leven verliezen
en de toekomst zich voor ons lijkt te sluiten,
dan bent U bij ons en houdt ons vast..

Spreek tot ons woorden die dat bevestigen.

Laat ons, ons heil niet zoeken bij anderen goden,
maar versterk ons geloof en vertrouwen
dat wij tot leven komen in U alleen,
door Christus, onze Heer, vandaag en alle dagen. Amen

LEZING: LUCAS 21. 12 - 19

Jezus zei tegen de leerlingen:

Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!

STILTE

UITLEG

Onheilsprofeten zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven.

Sommige weten zelfs dag en uur, en komen dat aan je deur vertellen. Kennelijk hopen ze een bepaalde angst in je wakker te roepen.

Als Jezus spreekt over het einde maakt Hij ons niet bang, maar bindt ons vier dingen op het hart.

Vier woorden, vier woorden van wijsheid.

Het eerste woord.

Laat je niet in de war brengen door mensen die dag en uur van het einde voorspellen.
Niemand kent dag of uur, ook Ik niet. Dat weet God alleen. Breek daar dus je hoofd niet over.
Het tweede woord.

Laat je niet lam leggen door klaagliederen over slechte tijden: oorlogen, strijd van volk tegen volk, aardbevingen, overstromingen, bedreigingen uit de lucht. Iedere tijd voegt een couplet toe aan die klaagzang. Laat je er niet door uit het veld slaan. Begin liever een betere wereld op de plaats waar je staat.

Het derde woord.

Als de mensen onder druk van slechte tijden gaan roepen om een sterke man, roep dan niet mee. Want die sterke man zou zijn straffe hand wel eens tegen jullie kunnen opheffen. Ze zullen jullie gevangen zetten en voor de rechters slepen omdat jullie, zoals Ik, het opnemen voor de verdrukten. Verwacht geen heil van een sterke man die met straffe hand en alle geweld orde op zaken wil stellen.

Het vierde woord.

Zweer niet bij de tempel, hoe mooi die ook is met zijn luisterrijke eredienst. Er zal geen steen van overblijven. Wat mensen bouwen voor God in stenen en letters gaat allemaal voorbij. Maar treur niet: ik zal jullie wijsheid geven die geen van jullie tegenstanders kan weerspreken. Dat is de taal van het hart. Daarin spreek Ik tot jullie. Leer daar naar luisteren.

STILTE

Voorbede

God,
In uw hand ligt ons hele leven.
In het vertrouwen dat wij onze toekomst vinden in U,
Bidden wij:

Voor mensen die zich bedreigd of belaagd voelen;
Dat U hen beschermt en behoedt voor gevaar,
Dat hun geen haar op het hoofd wordt gekrenkt.....

Voor mensen die niet kunnen uitkomen voor hun geloof;
Dat zij zich geen zorgen maken, maar vertrouwen op U,
Dat zij zich in alle vrijheid mogen uitspreken....

Voor mensen die uw Naam hooghouden in deze wereld;
Dat zij zich steeds laten leiden door uw Geest,
Dat hun spreken en handelen van uw wijsheid getuigt....

God,
Verhoor onze gebeden.
Leg uw liefde in ons hart
En uw woorden in onze mond.
Zo mogen wij leven, in U en met U,
Vandaag en alle dagen. Amen.

KAARSEN AANSTEKEN EN WEGZETTEN

Voor alle mensen, dat zij gesterkt worden, vertrouwen op God.

GEBED / ONZE VADER

Onze Vader,
al zolang
onderweg van de hemel
naar de aarde,
Uw Naam worde
geheiligd
nooit meer
in gevechten
van volk
tegen volk,
van man
tegen man;
uw Naam
worde gedaan
en doorgegeven
in gerechtigheid
en vrede,
van mens tot mens
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw rijk
door allen
die veranderd zijn
in mensen van vrede
en mededogen.

Laat gebeuren
in ons midden
wat wij hebben
uitgesteld
tot in de hemel.

Geef ons heden
zoveel inzicht
dat wij weten
wat ons werkelijk
tot vrede
en toekomst brengt.

Vergeef ons
dat wij U tegenhielden,
in zoveel mensen,
zoveel eeuwen lang.

En leid ons weg
uit de verleiding
tot macht en geweld,

maar verlos ons
vandaag nog
van één wereld
voor enkelen
en open die wereld
van God en mens
met allen.
Amen!

WEGZENDING

Moge God ons nabij zijn,
Laten we dan gaan in vrede.
dat Hij ons behoede

en op handen zal dragen.
In de naam van de Vader,

de Zoon en Heilige Geest. Amen