

## Ochtend gebed 13 januari 2022

Neem even de tijd en steek een kaarsje aan voor jezelf en ieder die jou aandacht vandaag nodig heeft.

In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest

### Thema; Geloofsvertrouwen

Laten we ons voorstellen dat we drie mensen zien. De eerste gaat voorzichtig door het leven; hij durft niet zomaar op iedereen te vertrouwen, maar kijkt de kat uit de boom. De tweede wandelt vrijmoedig door het bestaan en ziet wel wat er op haar pad komt. De derde gelooft heilig in de kracht van het gebed en leeft in de overtuiging dat God hem zal verhoren. Hoe staan wij eigenlijk in ons leven? Zijn we wantrouwig en voorzichtig? Leven we juist onbevangen? Of durven we heilig te vertrouwen op ons gebed? Jezus leert ons vandaag de reddende kracht van geloofsvertrouwen.

Wie durft?

### Openingsgebed:

Roep ons in het morgenlicht,  
laat de dag beginnen:  
dat wij weer worden opgericht  
om al wat kwetsbaar is te herwinnen.

Roep ons uit de donkere nacht,  
noem ons weer bij name:  
dat wij, als mensen naar uw hart,  
uw woorden gaan beamen.

Roep ons voor uw aangezicht  
om in hoop te leven  
dat niet aan mensen tevergeefs  
uw adem zij gegeven.

### Lezing Marcus 1. 40 - 45

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar toen de man vertrokken

was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

## **Stilte**

## **Uitleg**

Waarom mag die man niet vertellen van zijn genezing?

Waarom trekt Jezus zich terug op eenzame plaatsen?

Waarom ontloopt hij de mensen die van alle kanten naar hem toekomen?

Misschien hierom.

Jezus geneest een melaatse en brengt daarmee een afgeschreven mens tot nieuw leven. Iemand die een dode was voor de anderen, keert terug in het leven. De zieke is door een hel gegaan en nu als het ware verzezen, een nieuwe mens geworden.

Jezus weet dat dit ook voor hem zelf de weg zal zijn.

Het is de enige weg die hij kan gaan: door lijden, eenzaamheid en dood naar nieuw leven.

Jezus weet ook dat de mensen die naar hem toekomen, niet weten van zijn vooruitzicht.. Die komen voor hun ziekte en stellen hun hele vertrouwen op Jezus. Ze vertrouwen Hem zien en voelen de gloed van geneeskraft van Hem uitgaan.

Voor de massa die Jezus is gevolgd, is er dit gebeurd: er is een ziekte weggenomen. Degene die dat wonder heeft verricht willen ze graag in hun buurt houden.

Maar eigenlijk is er dit gebeurd: een man die levend begraven was in zijn ziekte, die man is verzezen, die man leeft opnieuw.

## **Stilte**

## **Voorbede**

God van de hemelse machten,  
Zoals de melaatse aan Jezus om hulp vroeg,  
Zo komen wij tot U met onze gebeden.:

Wij bidden, voor mensen die alleen op zichzelf durven vertrouwen,  
Die uit voorzichtigheid niemand in hun naasten omgeving dulden;  
Dat hun angst en wantrouwen afnemen.

Wij bidden voor mensen die met groot vertrouwen anderen tegemoet treden,  
Die in hun argeloosheid zichzelf dreigen te benadelen;  
Dat ze de juiste mensen ontmoeten.

Wij bidden voor mensen die op U hun vertrouwen hebben gesteld,  
Die hun leven in U hand durven leggen;  
Dat U hun gebed verhoort,

## **ONZE VADER**

### **TEKST**

Ik geloof  
in God die ons geneest  
met hulp van mensenhanden.  
Ik geloof  
in God die ons roept  
ook door mensenmonden.  
Ik geloof  
in God die ons liefheeft  
met en door mensenharten.  
Ik geloof  
in God die mij aanraakt  
in een uitgestoken mensenhand.  
Ik geloof  
in Gods mysterie  
dat ik in mensen mag zien:  
zijn grootheid en zijn liefde  
onder ons.  
Ik geloof  
in God die vergeving is,  
begrip, toewijding en mildheid,  
trouw, genade en vrede.  
Ik geloof  
in God, de bron van ons leven,  
nu en altijd. Amen.

### **WEGZENDING**

Moge de Heer ons zegenen en behoeden deze dag.  
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen.