

## **Ochtend gebed donderdag 12 mei 2022**

We steken de Paaskaars aan.

Licht van Christus

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Thema: Weten we onze plaats?

De een voelt zich thuis op kantoor, een ander voelt zich prettig in een verzorgend beroep of in ambachtelijk werk en weer een ander is juist graag thuis. Ieder van ons vervult in onze samenleving zijn of haar eigen rol. Sommigen proberen zich een rol aan te meten die niet bij hen past. Ze willen hoger deftiger of interessanter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Jezus laat ons naar onszelf kijken en draait het om: het gaat er niet om hoe belangrijk je zelf bent, maar wat een ander voor je betekent. Als kinderen van God staan we uiteindelijk allemaal in dienst van elkaar.

### **OPENINGSGEBED:**

Eeuwige God,

U kent ons, U bent onze toevlucht en schuilplaats,

en U mogen wij kennen door Jezus, uw Zoon,

die U tot ons gezonden hebt als onze Redder.

Open ons voor zijn woord, zo bidden wij,

en help ons mensen te zijn die anderen bemoedigen

met zijn boodschap van liefde en mededogen.

Dat vragen we in zijn naam voor vandaag,

morgen en alle dagen van ons leven. Amen

### **LEZING: JOHANNES 13, 16 - 20**

Toen Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen, zei Hij:

‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

**STILTE**

## **UITLEG**

Wij vinden het eigenlijk heel vanzelfsprekend. We zijn er mee opgegroeid of in opgevoed dat het Jezus is waarover de Schriften spreken. Dat Hij de Verlosser is die God aan het volk Israël beloofde. Ook dat wie in God gelooft in Jezus gelooft en wie in Jezus gelooft in God gelooft.

Voor ons is dat gesneden koek. En toch... weer eens die woorden horen in de lezing van vandaag en er stil bij staan. Het is om stil van te worden: hoe wij hier en nu verbonden zijn met de mensen van toen en hun verlangen naar God. Een verlangen dat we herkennen of misschien zouden willen herkennen.

Het besef dat het lange wachten van toen, de hoop van die mensen toen, nog steeds leeft onder ons; de gezondene van God mogen zien in de gestalte van een Mens.

## **STILTE**

### **VOORBEDEN**

Goede God,  
U die niemand ooit verloren laat gaan,  
Tot U bidden wij;

Voor voorgangers en geloofsverkondigers in onze dagen,  
Voor allen die door de eeuwen van U hebben getuigd;  
Dat hun boodschap zichtbaar wordt in ons.

Voor wie verdreven worden vanwege hun geloof en overtuiging,  
Voor allen die twijfelen, zoeken en onzeker zijn;  
Dat zij zich van harte leerling mogen voelen, door U begunstigd....

Voor wie koud en verkild zijn geraakt door onrecht en teleurstelling,  
Voor allen die te lijden hebben naar geest en lichaam;  
Dat zij geraakt worden door licht en warmte van nieuw leven....

God,  
U spreekt tot ons door uw Woord.  
Wanneer wij nu onze gebeden tot U richten,  
laat ze dan niet leeg en loos blijven.  
Vervul ze met de kracht van uw Geest,  
opdat ook onze woorden licht en leven worden  
voor ons en voor vele anderen.  
Dat vragen wij U voor vandaag en tot in lengte van dagen. Amen

Wij bidden een onze Vader en een Wees gegroet.

We steken de kaarsen aan de paaskaars aan en branden ze voor: gezond verstand voor mensen die over mensen beslissen.

'n Weg gaat altijd ergens naartoe,  
zelfs een doodlopende weg.  
Hij voert altijd ergens heen  
en bij het laatste karrespoor  
eindigt de wereld nog niet.

### **Gedicht, ( Henri Kerkhoffs)**

Gaande over 'n weg  
kom je altijd ergens.  
Waar je komt is afhankelijk  
van de weg  
en de richting die je kiest.  
En welke weg en welke richting  
je kiest,  
dat hangt weer af  
van het doel dat je stelt.

'Ik ben de weg '  
zei medemens Jezus van Nazaret.  
Kan dat betekenen:  
'Ik ben de richting, de koers '  
volg mijn voorbeeld maar  
dan kom je waar je zijn wilt  
in je beste ogenblikken.'

### **ZEGENWENS**

Zegenen wij elkaar bij  
alles wat te doen staat  
alles wat we beleven mogen  
alles wat ons overkomt.  
Zegenen wij elkaar in  
dit leven wat we delen  
zo kwetsbaar als het is.  
Die God en Goed is zegene ons  
in de nam van de Vader

de Zoon en de heilige Geest. Amen