

## **Ochtendgebed Donderdag 23 Juni 2022**

### **Paaskaars aansteken :**

Licht van Christus,  
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

### **Het thema van deze dag is : Zandkastelen**

Zandkastelen bouwen op het strand en dan wachten tot de vloed het kasteel weer met de grond gelijk maakt. Velen van ons zullen het als kind hebben gedaan, en later opnieuw met hun kinderen of kleinkinderen. IJverig loop je nog met je emmertje zand om het bouwwerk te verstevigen, maar het tij is niet te keren. Het zandkasteel gaat verloren. Zo is het ook met ons mensen, zegt Jezus, Zorg dat je fundament in orde is: dan kun je de ergste stormen en waterstromen weerstaan.

### **Openingsgebed**

God van leven en toekomst ,U hebt ons gegrondvest op goede grond, op het woord van Jezus Christus ,uw Zoon .  
Leer ons luisteren naar dit woord en bewaar ons zo als mensen van U, deze dag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

## **Lezing: uit het evangelie volgens Matteüs 7,21-29**

Jezus onderrichte de menigte en de leerlingen als volgt. Niet iedereen die de "Heer, Heer" tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!"

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandige man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op het zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en bleef er alleen een ruïne over. Toen Jezus deze rede had uitgesproken waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun Schriftgeleerden.

**Stilte**

## **Tekst:** Zandruimen

Het is dus niet waar dat er vanzelf onheil komt over de wereld en over ons. We kunnen kiezen tussen vloek en zegen. Vloek, als we de geboden van de Heer niet volbrengen. Zegen, als we zijn geboden uitvoeren, het ligt binnen ons eigen bereik. We kunnen ons leven bouwen op zand, het zal ons tussen de vingers door glijden, we kunnen ook bouwen op de rots, geen storm krijgt ons omver?

Maar hoeveel zand moeten we ruimen voor we stuiten op die rots?

## **Uitleg**

Het valt inderdaad niet altijd mee om het woord te doen. Hoe vaak beloven we in de kerk bijvoorbeeld niet om klaar te staan voor een ander, en hebben we het buiten de kerk te druk met onszelf.

Hoe vaak hebben we niet onze mening over een ander klaar, terwijl we de moeite niet nemen die ander te leren kennen. We zullen dus nog heel wat zand moeten ruimen voor we stuiten op de rots. Laten we daarom de Heer om zegen vragen om te handelen naar zijn wil.

## **Voorbeden**

God van ons leven, op U mogen wij bouwen uw Woord geeft ons vaste grond ,  
Daarom komen wij met onze gebeden tot U .

Voor mensen wier huis verwoest werd door het de krachten van de natuur of door het geweld van oorlog en terreur, dat naar hen wordt omgezien, dat zij kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst.....

Voor mensen die oppervlakkig en vluchtig leven, voor wie zich niet voorbereiden op tegenslag of ongeluk dat zij tot inkeer komen , dat zij zich tegen storm en onheil leren beschermen.....

Voor mensen die willen leven naar het woord van uw Zoon Jezus voor hen die willen bouwen op verbondenheid en op hun geloof dat zij bestand zijn tegen tegenspoed, dat zij vertrouwen en hoop bewaren.....

God, zo komen wij tot U, Verhoor onze gebeden en versterk in ons het vertrouwen dat U de rots bent waarop wij gegrondvest zijn, dat U ons ten goede leidt, deze dag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen .Amen.

## **Kaarsen aansteken en wegzetten**

## **Onze Vader**

## **Slotgebed**

God ,U legt met uw woord voor ons het fundament van ons leven, waarop wij stevig mogen staan , help ons mensen te zijn van verbondenheid en vrede, en bewaar en bescherm ons in tijden van onheil en tegenspoed. Dat vragen wij U door Hem die ten volle uw wil heeft volbracht, Jezus Christus onze Heer .Amen.

## **Wegzending**

De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag .  
In de naam van de Vader ,de Zoon en de Heilige Geest.

Groetend Marianne