

OCHTENDGEBED DONDERDAG 30 JUNI 2022

Welkom

PAASKAARS AANSTEKEN

Licht van Christus,,,,,,

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Jezus zet ons op weg

Jezus staat in de traditie van grote profeten, van mensen als Jesaja, Amos en Jeremia. Profeten dagen ons uit om te kijken naar wat er in de wereld en met onszelf gebeurt, en ze bieden grootse perspectieven. Vandaag laat Jezus ons in het evangelie zien dat onze tekortkomingen ons niet hoeven te verlammen. Hij heeft de macht om ons in Gods naam vrij te spreken. Hij laat mensen opnieuw beginnen, wat er ook in het verleden verkeerd mocht zijn gegaan. Jezus zet ons op de benen. Hij zet ons op weg.

GEBED

Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen,
wek Gij, God
zo ook mij!

Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat,
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen !

Schep doorgang
aan wie zorgen baart, wat angst aanjaagt
en zet mij
recht weer op mijn voeten,
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mij licht!

Uit het Evangelie volgens Matteüs 9, 1-8

Jezus stapte weer in de boot en stak over, terug in zijn stad.

Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbaar lag.

Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:

“Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.”

Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal!

Jezus doorzag hun gedachten en zei:

‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven”, of : “Sta op en loop”?’

Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’

Toen zei hij tegen de verlamde: “Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’

En hij stond op en ging naar huis.

Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend.

STILTE

UITLEG

Soms komt er maar weinig uit je handen. Dat is niet zo erg zolang dat tijdelijk is. Zorgelijk wordt het pas als je langdurig niet in beweging kan komen omdat je je als het ware verlamd voelt. Dan wordt het tijd dat er iets gebeurt.

Als we naar het leven van mensen om ons heen kijken zijn er die die zwaar beproefd worden. Mensen die in nood zijn door gebrek aan middelen voor een redelijk bestaan of door gebrek aan veiligheid, aan zorg en aandacht. Zij zijn als het ware lamgeslagen .

Het komt er dan op aan in die verdrukking, in die nood, proberen de juiste weg te kiezen. In beweging te komen.

Hoe moeilijk is het dan op te staan met het vertrouwen dat we niet alleen staan. Dat er een God is die met ons gaat. Dat vraagt een sterk en krachtig geloof in diezelfde God.

Tegen deze achtergrond mogen wij de lezing vandaag verstaan. Het is een verlamde man die van Jezus vergeving van zijn fouten ontvangt en weer op eigen benen kan staan.

STILTE

GEBED Goede God, wij bidden.....

Gij die de nood van mensen ziet,
hun klagen, hun verdriet,
houd U niet doof voor al hun pijn,
maak waar “Ik zal er zijn”

Gij die de roep van de armen hoort,
hun vragen onverstoord,
houd U niet ver, kom naderbij,
wek hoop en maak hen vrij.

Gij die de stem van kleinen kent,
en nooit aan onrecht went,
geef aan hun namen nieuwe pracht,
betoon uw stille kracht.

Gij die vanouds om mensen geeft,
en nooit beloften breekt,
geeft dat wij hoopvol verder gaan
vertrouwend op uw naam.
Amen.

DE KAARSEN NAAR DE BIDHOEKEN BRENGEN

Vandaag mag iedereen een kaarsje opsteken voor een eigen intentie.

Bidden wij samen dit Onze Vader

Lieve God, punt van licht,

Sta me bij met jouw liefde, geluk, vrede, zuiverheid en kracht,

Geef mij raad in moeilijke situaties door uw inzicht

Laat me elke dag zuiver eten tot me nemen en behoede me voor teveel suikers.

Vergeef mij mijn fouten en laat me ervan leren

Laat me moedig in het leven staan en me geen onzuivere daden doen

Geef me de kans om eenzame mensen te helpen

Laat me geen oordeel hebben en kwaad spreken over anderen

En me liefde en licht zenden aan alle mensen.

Amen.

Gedicht van Kris Gelaude

Vakantie is ook op afstand kijken.
Even opzij,
onder een kleurrijke luifel
gewoon maar aanwezig zijn.

De trein van de haas
ver weg horen rijden.
Hier blijven.
Liever langs paadjes
en oude kerkwegels,
een ommeweg maken
en terugkomen,

door de tuin van het leven,
op een bank, bij jezelf.
Diep adem kunnen halen.
De zon drinken
uit een helder glas water.
Een heerlijke duik nemen
in de zee van de tijd.
Geestdriftig toeschouwer worden
van mooie, eenvoudige dingen
op het terras
van een onverwacht ogenblik.

Vakantie
is dat wat je nodig hebt
om als een kind te zijn
dat alles kan verliezen
in het spel.
En zijn verlangens
prijs durft te geven
als een ballon in de wind,
aan een draad
zonder einde

ZEGENBEDE

Dat wij gezien zijn in Gods ogen
en dat in ons zijn licht niet dooft,
dat Hij ons steeds tot leven blijft bewegen
ons aan elkaar geeft, als thuis en toekomst,
dat wij elkaar hervinden, bij zijn licht
wanneer de avond valt,
dat Hij zijn naam in onze dromen schrijft,
daartoe zegenen ons de Levende,
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen.

Dit is het laatste ochtendgebed voor de vakantie.
Ik wens iedereen een fijne zomer toe en wij starten weer op
Maandag 5 september.

Hartelijke groeten
Joke Olbers.