

OCHTENDGEBED donderdag 22 september 2022

Paaskaars aansteken Licht van Christus

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest amen.

Inleiding

Thema: Geroepen om vrede te brengen.

Vooraf jonge mensen hebben vaak grote idealen en dromen over een mooiere en betere wereld. Maar waar blijven onze mooie ideeën als we ouder worden? Hoe vaak horen we mensen niet verzuchten dat het allemaal geen zin heeft? In deze Vredesweek herinneren we ons dat je inzetten voor vrede wel degelijk zin heeft. Het is meer dan ooit tijd om stil te staan bij onvrede en wat wij daaraan kunnen doen.

Openingsgebed

God, Gij oorsprong van alle goedheid en vrede,
hoe verlegen zijn wij niet met wat om ons heen gebeurt:
uw schepping die wordt uitgeput en verstoord,
mensen die elkaar naar het leven staan,
overall zinloos geweld, onmin en onvrede.
Kom ons tegemoet met uw bevrijdend Woord;
dat wij ons eraan mogen laven als aan een bron van levend water
en vrede mogen zien, hier en nu, en tot in eeuwigheid.
Amen

Lezing: Lucas 9,7-9

Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raasde in grote verwarring omdat sommige zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweren dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei: "Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?" Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten.

Uitleg

Terwijl er van Herodes wel een reactie zichtbaar wordt op wat hij hoort aan opvattingen van Jezus, was er eerder geen reactie van zijn kant op alle gebeurtenissen. De gebeurtenissen brengen hem niet in verwarring, ze geven hem blijkbaar ook geen beeld wie Jezus is. Het zijn de opvattingen die hem verwarren. Hij wil wel weten wie hij is. Vormt Hij een bedreiging? Als we de hele lezing gaan lezen, hoofdstuk 9 vanaf vers 1 tot en met vers 57. Zien we dat Herodes niets te vrezen heeft. Jezus stuurt De Twaalf op pad om de blijde boodschap te brengen, en om mensen te genezen. Verder in de lezing geeft hij 5000 mensen te eten van twee vissen en de broden. Mozes en Elia, staan naast Jezus. Herodes constateert dat er geen bedreiging is.

Geloven

Geloven in God, die Vader is

Geloven in Jezus Christus, die ook voor ons gekomen is

Geloven in de Heilige geest, de adem van het leven.

Geloven dus in Gods nabijheid, in zijn liefde, in zijn kracht

Geloven in het evangelie, in een gelovige gemeenschap

Geloven in de liefde, die zich uitstrekt naar alle naasten, dichtbij en veraf

Geloven dat je als gemeenschap iets voor anderen kan betekenen

Geloven in de vrede, die nog ver van huis is, zelfs in ons land

maar waaraan je toch kunt bouwen.

Het gaat er nu om dit geloof in alle wederwaardigheden van het leven vast te houden.

Gebed

Heer, geef ons meer geloof,

als we ons machteloos voelen

bij het zien negatieve ontwikkelingen in onze samenleving

als we als we ons zorgen maken over de toekomst van kerk en maatschappij.

Heer, geef ons meer geloof,

als we dreigen toe te geven aan de neiging

alle hoop op een betere wereld te laten varen,

als we, misschien te gauw, denken

dat we er toch niets aan kunnen doen.

Heer, geef ons meer geloof,

als we wat passief aan de kant blijven staan

en te gauw denken dat er voor ons geen taak is weggelegd,

als we ons te weinig verdiepen in vragen rond leven en geloven.

Heer, geef ons meer geloof,

als we het bidden verleerd zijn,

als we niet meer echt stil durven zijn

om uw stem in het diepst van ons hart te horen.

Heer, geef ons meer geloof,

opdat wij in deze verwarrende wereld steeds houvast mogen vinden bij U,

en steun bij alle andere gelovige mensen

in onze hoop op een betere wereld,

dat wij inspiratie putten uit het voorbeeld

van Jezus Christus, uw zoon en onze Heer. Amen

Kaarsen aansteken en wegzetten

Voor de vrede

Gedicht;

Mijn leven is een splinter in de tijd
een oogwenk slechts van een oneindig leven.
Een verre ster, stofje van eeuwigheid,
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden.

Mijn toekomst komt nu ik geboren ben:
genadig ogenblik tussen de tijden.
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem
ben ik, een grasje uit zijn weidse weide.

Mijn tijden zijn in Gods verheven hand.
Geluk van uren duurt als duizend jaren.
De tijd ontschiet mij gaande naar het land
van God. Altijd zal Hij mij wel Bewaren.

Slotgebed Wonne Bleij

God, onzichtbaar ons nabij, alleen te ontmoeten in een geest van geloof,
uw stem alleen te horen als we van binnen heel stil worden,
wij bidden U: versterk ons schamel geloof dat onderhevig is aan sleur en gewenning,
maak ons hart leeg opdat het gevuld kan worden met uw aanwezigheid
opdat wij uw kracht ervaren en daardoor gedragen, samen de weg gaan
ons gewezen door Jezus Christus, uw zoon en onze leidsman ten leven. Amen

Wegzending

De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.