

OCHTENDGEBED 24 november, donderdag in de 33^e week van het kerkelijk jaar

PAASKAARS AANSTEKEN

Licht van Christus.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

OPENINGSGEBED

God,

Schepper van hemel en aarde,

U bekommert U om het lot van deze wereld.

Wij bidden U: bescherm uw schepselen

tegen alles wat hen beangstigt of bedreigt:

natuurrampen, geweld, slechtheid van mensen.

Geef ons vertrouwen in de komst van Jezus Christus,

uw Zoon en onze Redder, die met U leeft in eeuwigheid.

Amen.

LEZING volgens Lucas 21,20-28

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legerstroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!'

STILTE

WOORDEN NA HET EVANGELIE

Jezus kleineert de zorgen van de mensen niet.

Hij zal niet lachen om de angsten van hen die geen toekomst meer zien.

Maar Hij gaat er ook niet over in discussie.

Hij wil niet ingaan op angsten, Hij wil ingaan op hoop.

Het laatste restje hoop dat in mensen is, zal Hij koesteren, aanwakkeren; hun zo nieuw leven inblazen.

Hij zegt: er zullen tekenen komen aan zon, maan en sterren;
volkeren zullen in angst verkeren;
mensen zullen in paniek raken om wat de wereld,
de kerk en hunzelf dreigt te overkomen.

Maar dan worden zijn woorden evangelie, blijde boodschap.

Voor allen die geen toekomst meer zien,
die de hoop bijna hebben opgegeven,
voor hen heeft Hij een goed woord.

Die de handen aan hun hoofd hebben geslagen
en hun oren dichtstoppen, hun beveelt Hij: 'Luister'.

Die de ogen stijf dichtknijpen om de ellende niet te hoeven zien,
Hij vraagt hun: 'Kijk'.

Die bij de pakken neer zijn gaan zitten
en het moede hoofd in de schoot hebben gelegd,
Hij roept hen toe:

'Sta op, richt uw hoofd op, want uw verlossing is nabij'.

Jezus vordert mensen op tot hoop.

VOORBEDE

God, Bevrijder,
wij mogen ons oprichten en ons hoofd heffen, want U zult ons verlossen.

Wij bidden U:

voor hen die te kampen hebben met geweld of natuurrampen,
voor mensen die in nood verkeren en hun wereld zien vergaan;
dat U hen behoedt en redt...

voor hen die vrede stichten en zich inzetten voor algemeen welzijn,
die ons leren hoe kostbaar uw schepping en al haar schepselen zijn;
dat U hen kracht en moed geeft...

voor mensen die denken dat het einde van deze wereld nabij is,
die zich bedreigd voelen en in angst leven;
dat U hen verlost en bevrijdt...

God,
hoor onze gebeden
en wees altijd bij ons, in geluk en in onze diepste nood.
Wees zelf onze beschermer en bevrijder,
door Jezus Christus, uw Zoon.
Amen.

KAARSEN AANSTEKEN EN WEGZETTEN:

Laten we met de kaarsen het Licht van Christus naar de bidhoeken brengen.

ONZE VADER

GEBED "Hoop"

Ontketen in mij de hoop.
Geef mij de kracht om gaande te blijven.
Behoed mij op al uw wegen.
Stuw mij en richt mij,
dat ik niet vastloop.

Dat ik mij niet verzoen
met het bestaande,
de heersende feiten:
moord en doodslag,
kinderen verminkt.

Dat ik niet berust in rijk en arm,
in ongerechtigheid.
Dat ik mij niet voeg
in die kringloop van kwaad tot erger.

Dat ik niet, bestookt van alle kanten
ten einde raad,
mij aan het noodlot overgeef,
aan de wanhoop.

Ontketen in mij de hoop.
Geef mij de kracht
om zout der aarde
en licht der wereld te zijn.

WEGZENDING

De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.