

Ochtendgebed Maandag 5 december 2022

Paaskaars aansteken

Licht van Christus

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Openingsgebed

Hier gekomen

vanuit de waan van de dag

en de storm van de tijd

en niet minder vanuit de onrust

van ons eigen hart

hier gekomen

om de weg te weten

om het hoofd weer op te heffen

en de rug te rechten

om nieuwe adem te vinden.

Lezing: uit het evangelie volgens Lucas 5,17-26

Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf, zaten ook Farizeeën en wetgeleerden bij die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten. Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan die op een bed een verlamde met zich meedroegen. Zij trachten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen. Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden waarlangs ze hem konden binnen brengen,

gingen ze het dak op en lieten hem met bed en al door de opening in het tegel dak midden tussen het volk zakken, voor de voeten van Jezus. Toen Jezus hun geloof zag zei Hij "Vriend, uw zonden zijn u vergeven." Maar de Schriftgeleerden en de Farizeeën vroegen zich af :Wat is dat voor iemand, die zo godslasterlijk spreekt ? Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen: "Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker: te zeggen :uw zonden zijn vergeven; of te zeggen: sta op en loop? Welnu , opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven-en nu sprak Hij tot de lamme:- Ik zeg u, sta op neem uw bed mee en ga naar huis. Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkte God. Vol ontzag zeiden zij: Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen.

Stilte

Uitleg

Er gebeurt veel in een mensenleven, in onze samenleving waarbij we ons machteloos voelen. Soms staan we verlamd in het leven. Wie of wat helpt ons weer op de been, wie of wat is in staat de dorre woestijn die ons leven kan zijn, weer in bloei zetten? In ons samenkomen hier rond de Schrift vieren we dat machteloosheid en verlamming doorbroken kunnen

worden. Hier weten we dat ons bevrijde mensen, die ook zelf in staat zijn kleine stappen van bevrijding te zetten in onze eigen omgeving. Hier wordt ons verlangen naar wat komen gaat gevoed en levend gehouden. Want God zelf wil onder ons wonen , God zelf is Komende.....!

Voorbeden

Voor de roepende in onze welvaartwoestijn
dat wij hun stem willen horen en ons keren naar hen.....

Voor mensen die ontsporen
dat zij de rechte wegen vinden
dat zij nieuwe kansen krijgen en weer opgenomen worden in
dorp of stad.....

Voor mensen op alle plekken waar Sinterklaas gevierd wordt
dat met veel middelen of weinig middelen ieder toch gezien
wordt.....

Voor onszelf, bidden wij,
altijd gehaast en druk,
met weinig tijd voor onszelf en anderen om ons heen dat wij
stil staan bij die situatie en durven om te keren en te
veranderen.....

Kaarsen aansteken en wegzetten

Onze Vader

Slotgedachte

Heer, help mij minder hebberig te zijn
om mij beter te kunnen geven
minder zorgen te maken
om vaker een glimlach te schenken
minder haastig te zijn om meer te beleven .

Help mij om vrede te vinden
om vrede te bewaren
het geluk te ontdekken om gelukkig te maken
de blijdschap te ondergaan die aanstekelijk werkt

Help mijn ogen te sluiten
om uw wereld te ontdekken
mijn handen te vouwen
om uit te kunnen delen
in uw licht te wandelen
om alles in een ander licht te zien.

Wegzending

De Heer schenk ons zijn zegen en behoede ons deze dag. In
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Groetend Marianne