

Beste parochianen,

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze parochies in verandering zijn. Ons kerkelijk leven verandert. Sommige gemeenschappen - vooral in dorpen en andere landelijke gebieden - worden kleiner en vergrijzen. Andere worden juist diverser, internationaler en trekken meer jonge gezinnen. Onze parochies in de gemeentes Alkmaar en Bergen zijn wat dat betreft niet anders dan die in de rest van het bisdom (of de rest van het land!). In ons bisdom Haarlem-Amsterdam worden samenwerkingsverbanden zoals de onze al een tijdje uitgenodigd om na te denken over de toekomst. Hoe zullen onze parochies er over een aantal jaren uitzien?

Hoewel er nog veel open ligt zijn er wel al een paar contouren te zien. Daar willen wij u alvast over informeren. Veranderingen kosten immers altijd veel tijd en als we er voor zouden kiezen pas tekst en uitleg te geven als alle plannen "klaar" zijn, dan zouden we nog lang radiostilte moeten houden!

Misschien heeft u in de krant gelezen over verregeande sluitingsplannen, zoals in delen van West-Friesland is voorgesteld. Dat was heftig nieuws! Zo radicaal zal het bij ons niet gaan. Dat is ook niet nodig omdat er zeker in en rond Alkmaar in de afgelopen tijd al behoorlijk wat kerkgebouwen gesloten zijn. Velen van u herinneren zich nog de Don Bosco kerk, de Dominicus aan de Laet en slechts vijf jaar geleden nog de Josephkerk. Hoe moeilijk deze keuzes in het verleden ook waren, ze hebben er nu wel voor gezorgd dat er niet "hard gesaneerd" hoeft te worden. Verantwoordelijke keuzes in het verleden hebben er voor gezorgd dat we nu tijd hebben om over de toekomst na te denken en deze weloverwogen voor te bereiden.

Desalniettemin is er helaas ook geen ruimte op onze lauweren te rusten. Het zal nodig blijven om steeds nauwer samen te blijven werken. En ook na ettelijke sluitingen in het verleden is het logisch om voort te blijven gaan op de weg van centralisering en regiovorming. Het is niet meer realistisch om alles te blijven aanbieden op alle locaties. Hoewel we vaak horen dat dit door het priestertekort komt is dit natuurlijk maar een deel van het probleem. Vaak ontbreken op lokaal niveau ook voldoende vrijwilligers om nog een breed aanbod van activiteiten aan te kunnen bieden, of op verantwoorde manier zorg te dragen voor het beheer van het gebouw.

Verder zien we ook dat jongere gezinnen, waar we er gelukkig best een aantal van hebben steeds minder gebonden zijn aan één locatie. Zij geven aan

specifiek te kiezen voor grotere parochies met veel activiteiten, een uitgebreid liturgisch en muzikaal aanbod en natuurlijk de mogelijkheid andere gezinnen te ontmoeten. Voor deze nieuwe generatie is de klassieke parochie zoals wij die altijd gekend hebben minder vanzelfsprekend. Ze gaan gemakkelijker naar een kerk of gemeenschap die hen aanspreekt. Dat betekent niet dat de klassieke parochie overal zal verdwijnen, maar de veranderende samenstelling van de parochiegemeenschap maakt wel dat we per locatie zullen kijken wat haalbaar en wenselijk is.

Sommige kerkgebouwen zullen uiteindelijk dus gaan sluiten, sommige andere locaties kunnen met een aangepast aanbod een steunpuntfunctie vervullen voor de lokale gemeenschap. Er zullen zo een aantal locaties van geloofsgemeenschappen overblijven waarvan er één de centrumlocatie is. De centrumlocatie is niet alleen ons regionale visitekaartje maar zal ook de locatie zijn waar de regio activiteiten/vieringen zullen plaatsvinden.

Wat betekent dit concreet voor ons?

Van één huidige locatie is nu al bekend dat die zal moeten sluiten. Het kerkgebouw van de St. Michaëlparchie in Zuidschermmer zal binnen afzienbare tijd aan de eredienst worden onttrokken (begraafplaats blijft open). We verwachten dat de komende paar jaar nog enige ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Over welke kerken dit zal gaan is nu nog niet duidelijk. Daar kunnen we dus nog niet op vooruitlopen, ook niet omdat we daarover nog met u willen praten. We begrijpen dat dit bij sommigen gevoelens van onzekerheid teweeg kan brengen. Het alternatief zou echter zijn om zonder enig overleg overhaaste beslissingen te nemen, en dat is nog minder wenselijk.

Wel is inmiddels bekend welke kerk als centrumlocatie aangewezen is. U heeft al eerder kunnen lezen dat de Laurentiuskerk aan het Verdrunkenoord hiertoe is aangewezen. Omdat dit besluit viel kort voor het ter perse gaan van het parochieblad kon er hier slechts een klein berichtje aan worden gewijd.

De keuze om de Laurentiuskerk aan te wijzen als centrumlocatie is gebaseerd op de historische betekenis van de kerk, de binding met de stad, het grote vrijwilligersbestand en het rijke liturgische en muzikale aanbod en een goede leeftijdsopbouw. En natuurlijk is het als rijksmonument een bijzondere kerk.

De Laurentiuskerk heeft daarmee een bijzondere representatieve functie die niet door een andere locatie kan worden overgenomen. Dit besluit houdt ook in dat regiovieringen zoals bijvoorbeeld Eerste Communie- en Vormselvieringen

voortaan in de Laurentiuskerk gevierd zullen worden. Om voldoende ruimte te bieden aan alle activiteiten rond catechese, diaconie, gezinnen, jongeren, maatschappelijke activiteiten en om gelegenheid tot ontmoeting te bieden zal de Dominicusparochie bij de Laurentiuskerk de “Don Boscozaal” realiseren. Dit wordt echt de centrale plek voor Alkmaar en omgeving waar iedereen zich welkom mag weten.

We verwachten 20 april a.s. een grote Eerste Communieviering te kunnen houden in de Laurentiuskerk waarbij minstens tweehonderd aanwezigen worden verwacht en waar gezinnen samen kunnen vieren. Wij zien dit als een vrucht van onze samenwerking. Wij zijn er van overtuigd dat er veel goeds uit kan voortkomen en gaan de bijbehorende uitdagingen en moeilijkheden niet uit de weg.

Wij hopen dat wij u enigszins hebben kunnen informeren over de ontwikkelingen die nu spelen. Als u vragen of opmerkingen heeft mag u ons altijd benaderen.

Hartelijke groet en in gebed verbonden,

Het Pastorale team en het regio Parochiebestuur