

Ochtendgebed Maandag 25 maart 2024

Paaskaars aansteken

Licht van Christus

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

We zijn hier bij elkaar op de eerste dag van de Goede Week, de Lijdensweek, de Stille Week.

Laten we stil worden in onszelf en dan bidden.

Openingsgebed

God van leven, U brengt ons hier samen

Om de weg te gedenken die uw Zoon is gegaan.

Wij bidden U:

maak ons hart ruim

en geef ons oren om uw Woord te horen.

Geef ons de moed om bij Jezus te blijven op zijn weg ten einde toe.

Wij bidden U dit in vertrouwen op Jezus Messias, die met U leeft en de Heilige Geest tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie volgens Johannes 12,1-11

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus naar Betanië , waar Lazarus woonde die Hij uit de doden had opgewekt. daar hield men ten ere van hem een maaltijd.

Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met , Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie,

zalftde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar.
De geur van de olie trok door het hele huis.
Judas Iskariot, een van de leerlingen, dezelfde die Hem zou overleveren:
Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan de armen gegeven? Hij zij dat niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde, wegnam wat erin kwam. Jezus zei : Laat haar begaan, zij heeft dit gebruik onderhouden, vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, Mij echter niet altijd. Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen dat Jezus daar was en kwamen erheen, niet alleen omwille van Jezus maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de dode had opgewekt. De hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden.

Stilte

Uitleg

Jezus komt graag op bezoek bij Lazarus, bij Martha en Maria. Het is zijn vaste bezoekadres als hij in de buurt is. Zulke adressen hebben

wij misschien ook wel, zo'n plek waar je altijd welkom bent,
waar je je thuis voelt,
waar rust en aandacht is. Dat Jezus daar heel welkom is laat
Maria duidelijk zien.

Zij voelt misschien wel aan dat er dreiging is. Jezus is zijn
Leven niet zeker.

Wat kan zij voor Jezus betekenen, Bemoedigen? Troosten
misschien?

Zij zalft zijn voeten met dure balsem, een liefdevol gebaar.
Maar.....Maria wordt daarop aangesproken, wat een
verkwisting van kostbare olie.

Jezus echter, neemt het voor haar op. Hij vindt dat zij handelt
volgens de leer,
die hij voorleeft en predikt. Zo'n houding en leefwijze vraagt
hij ook van ons.

Immers, leven in geloof is niet vrekig en bekrompen zijn,
maar vurig,
blij en uitbundig. Wij groeien niet in het geloof door
zuinigheid en oppotten maar
door vrijgevig te zijn en in liefde te delen met wie gebrek lijdt.
Misschien moeten wij
ons afvragen of ook wij wel zo vrijgevig kunnen zijn.

Stilte

Voorbeden

Aan het begin van deze Stille week, deze Lijdensweek bidden
wij:

voor mensen die lijden,

voor mensen die ten onrechte worden veroordeeld,

voor mensen die in stilte mensen helpen.
Laat ons bidden.....

voor mensen die wonden verzachten,
voor mensen die weten dat ze binnenkort sterven,
voor mensen die ongeneselijk ziek zijn.
Laat ons bidden.....

voor mensen met een zieke in hun midden ,
voor mensen in verpleging en verzorging,
voor mensen die in gebieden werken waar oorlog is.
Laat ons bidden.....

Goede God ,
hoor het gebed van stervenden,
hoor het gebed van hen die lijden,
en van allen die eromheen staan.
Wees met hen en met ons,
alle dagen van ons leven. Amen.

Kaarsen aansteken en wegzetten
Onze Vader.....

Tekst:

In de stilte gaat weer open
wat zolang gesloten was
Ogen zien wat was verborgen
Angst houdt dat niet langer vast

In de stilte geef je leven
als de andere luisteren wil
Leven dat je door kunt geven
aan wie het maar horen wil

In de stilte krijg je liefde
als je anderen binnenlaat
Als je al je zorgen even
In jezelf bezinken laat

In de stilte ,als je handen
net als bloemen opengaan
Kun je als je heel goed luistert
weer het woord van God verstaan.

Wegzending en zegen

Moge de Heer u zegenen en behoeden
Moge de Heer de glans van zijn gelaat
Over u spreiden en u genadig zijn.
Moge de Heer zijn gelaat naar u
keren en u vrede schenken.
In de naam van de Vader,
Zoon en de Heilige Geest. Amen.

