

Ochtendgebed maandag 2 september 2024

Paaskaars aansteken

Licht van Christus

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Openingsgebed

U loopt met ons mee op onze levensweg

U staat ons bij wanneer wij het kwade ontmoeten
wanneer wij ons onmachtig voelen.

Schenk ons kracht om oplossingen te zoeken
die mensen samen brengen in de geest van
Jezus Christus die met U leeft

In de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie volgens Lucas 4,31-37

In die tijd ging Jezus naar Kafarnaum, een stad in Galilea, en trad daar op de sabbat voor de mensen als leraar op. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat Hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest en die luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken?

Zijt Ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods. “Jezus voegde hem toe : Zwijg stil en ga van hem weg”. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: Wat is dat voor een woord, dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft dat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek.

Stilte

Uitleg

Spreken met overtuiging, staan voor wat je gelooft, je niet van de wijs laten brengen, maar getuigen van de hoop die in je leeft. Zo sprak Jezus en de onreine geest verdween. Kunnen we ook spreken met overtuiging, durven wij het aan om te getuigen in een wereld die zich vaak onverschillig toont ten opzichte van religie? Het is nodig dat we dat doen , niet om anderen te bekeren , maar om te laten zien dat geloof belangrijk is voor onszelf.

Voorbeden

God , U bent nabij voor iedereen die oprecht tot U roept.
Daarom bidden wij.....

Om licht voor wie in het donker zitten, Gevangenen,
vluchtelingen, eenzamen, verslaafden en bedroefden
dat er mensen zijn die zich over hen ontfermen.
Laat ons bidden.....

Om wijsheid voor wie leiding geven
dat zij oprecht bekommerd zijn om het wel en wee van allen,
in het bijzonder de meest kwetsbaren,
Laat ons bidden.....

Om liefdevolle zorg voor wie lang ziek zijn,
dat zij niet het gevoel hebben lastig te zijn
er niet meer bij horen,
maar zich geaccepteerd en gewaardeerd weten.

Laat ons bidden.....

Voor onze geloofsgemeenschap,
en voor allen die zich met ons verbonden voelen
dat wij elkaar met respect behandelen
en waarderen zoals wij zijn.

Kaarsen aansteken en wegzetten

Onze Vader

Slotgebed

Gij die kwade machten en boze geesten doet verdwijnen laat
Uw gerechtigheid op aarde dalen, God opdat uw koninkrijk
werkelijkheid wordt. Maak ons voorstanders en voorvechters
van de vervulling van uw beloften, en help ons offers te brengen
omwille van de gerechtigheid in de wereld.

Wegzending

Goede God,
in stilte bidden we voor dat wat we nodig hebben.
Ga met ons mee, houd ons vast.
De Heer geeft ons zijn zegen en behoeden ons deze dag.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Groetend Marianne

