

Ochtendgebed Maandag 11 November 2024

Paaskaars aansteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.

Vandaag lezen we verder in het 17^e hoofdstuk van Lucas.

“Doen wat je moet doen” is de ondertitel. Waardering ontvangen voor iets wat je gedaan hebt, doet meestal goed . Van complimentjes kun je zelfs groeien. De behoefte aan bevestiging is zo menselijk als wat. Toch lijkt het erop dat Jezus daar anders over denkt. Hij spreekt over het doen van je plicht en daarvoor hoef je niet geprezen te worden. Opmerkelijk is Jezus niet gesteld op waardering of bevestiging? Of wijst Jezus ons erop dat onze motivatie van binnenuit moet komen ,los van eventuele complimenten??

Openingsgebed

God, In alle tijde roept U mensen
om uw Woord in de wereld te verkondigen.
Steeds opnieuw ook staan mensen op
om in uw Naam bevrijding te brengen .
Wek in ons de geest van uw apostelen
als we luisteren naar u Woord,
dat opnieuw tot ons gesproken wordt.

Evangelie Lezing volgens Lucas 17,7-10

Jezus zei tegen zijn leerlingen: Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudde weidt, dan zal hij ,wanneer

hij thuiskomt van het land , toch niet tegen hem zeggen:
" Ga maar meteen aan tafel"? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen :”Maak iets te eten voor mij klaar, doe je gordel om en bedien mij wanneer ik eet en drink, en daarna kun jezelf eten en drinken”?. Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen ? Datzelfde geldt voor jullie ; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen zeg dan: Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.

Stilte

Uitleg

Doe wat je doen moet en dat is het. Niet meer en niet minder. Dat is de boodschap die Jezus ons hier geeft. Ieder van ons heeft bepaalde taken. Bij veel dingen die we doen staan we niet stil. We doen wat we moeten doen zonder aangespoord of voor bedankt hoeven te worden. Niemand hoeft ons bijvoorbeeld te zeggen dat we voor onze kinderen, onze ouders of zieken moeten zorgen. Dat spreekt vanzelf!! We hoeven de naastenliefde waartoe Jezus ons oproept dan ook niet op te vatten als christenplicht, maar als een vanzelf sprekende dienst die wij elkaar in Jezus naam bewijzen.

Voorbeden

We willen bidden voor allen
die heel erg worden beproefd;
we vragen voor hen

om meer geloof en geduld
en een groot godsvertrouwen

Laat ons bidden.....

We willen bidden voor allen
wie het echt goed gaat;
we vragen voor hen om bescheidenheid
en dankbaarheid voor het geschonken geluk

Laat ons bidden.....

We willen bidden voor allen
die hun vertrouwen in God kwijt zijn;
we vragen voor hen om begrip
van meelevende mensen om hoop en nieuwe kracht.

Laat ons bidden.....

We willen bidden voor onszelf
die te vaak van God vragen
wat we zelf zouden moeten;
ons inzetten voor een betere wereld
zonder oorlog, maar voor vrede
en zorg dragen voor elkaars geluk.

Verheuglichtje- Troostlichtje- Dankbaar lichtje

Herfst wordt winter ,het wordt vroeg donker, we zitten meer binnenshuis .Gelukkig vinden de meeste mensen het een knusse tijd. Maar het is ook een tijd van schaarste en uithouden. Geen wonder dat er juist in de winter gezellige feesten en gebruiken zijn. Ze zorgen voor lichtpuntjes van vreugde en samenzijn. Laten we die feesten en gebruiken niet ongemerkt je deur voorbij gaan. Verheug je erop, maak er ruimte voor. Steek ze ook aan al voor de datum elke dag even aan en leef toe naar de dag. Als een lichtje brand, gaat de boodschap leven.

Kaarsen aansteken en wegzetten

Onze Vader

Slotgebed

Goede God,
leer ons elkaar te dienen
en op te bouwen
tot een echte gemeenschap
waarin wij elkaars gelijken zijn,
kinderen van een Vader,
vandaag en al onze dagen .Amen.

Wegzending

Moge de Heer ons zegenen en behoeden deze dag
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest .Amen.

Groetend Marianne